

## Bredaryds Wårdshus 2004

Datum: 2004-09-13, 08:12 Denna underbara text är tagen ur vårt forum.



Hej igen!!

Helgen som gick var vi några som åkte till Bredaryds Wårdshus, ja han som har ett eget ölbryggeri.

Vi åkte hemifrån vid niotiden och styrde kosan kors och tvärs i Halland, Småland och Västra Götaland.

Jag tror att det var första gången jag körde in i Halland 15 gånger samma dag på samma väg?

Vi åkte linfärja på en stor sjö i Småland (tror jag) till en stor ö (jag tror att det var i Småland,

både sjön och ön)

Vi kom mitt i ett veteranrally med en massa fina MC rariteter.

Väl framme i Bredaryd så fick vi smaka på hans prisbelönta chokladstout.

Den smakade choklad så vi valde mer vanlig öl och Jäger istället.

Efter välförtjänt dusch och middag (plankstek) så frågade vi vad man gör i världsmetropolen Bredaryd en lördagskväll?

Man åker till Stibbes Lada!! Vi blev erbjudna skjuts av en av servitriserna, men hon slutade lite senare så under tiden fick vi en lektion i ölbryggandets ädla konst och en del provsmakningar.

Vi packar in oss i hennes bil för avfärd till Stibbes Lada. Det blev en resa, Jansson trodde att det var fem mil,

rätt ut i ingenstans och plötsligt dyker en grusplan med tillhörande ladugård fram.

Vi tackar för skjutsen och hon lovar att hämta oss halv två? Vi ställer oss i kö men väl framme

vid entrén så stänger dom dörrarna. Det är fullt!!!???

Efter en överläggning med några locals så beslutar vi oss för att vänta. Alla kommer in till slut säger dom.

Vi får underhållning under tiden för några pojkar börjar att slåss i kön jämte oss.

Nu står vi längst fram vid dörrarna och plötsligt öppnas dom. Det går så fort som dom glömmer att ta betalt för inträdet.

Men vi tjtade inte direkt heller. Vilken lada fem till sex barer, två scener, disco, hamburger-

restauranger och en stor servering ute med fontäner PUH!!

Vi dansade, drack en liten lättöl och hade SKÔJ. Vid stängningsdags kastade dom ut oss och vi, hör och häpna,

fick skjuts av samma tjej hem. Hon kom och hämtade oss!! Ett problem bara denna kväll??

Vi hade supit bort Klas!!! Vi letade men han fanns ingenstans. Efter moget övervägande så åkte vi utan honom.

Jag ville ha frukost tidigt för jag skulle vara i Göteborg kl. tolv så vi hade beställt frukost till halv åtta.

Då fick vi reda på av den förlorade sonen att han inte hittade oss och fått skjuts av några raggare.

Jag och Kenta stack strax efter åtta och körde närmsta vägen hem via Borås.

Vi som åkte denna lilla tripp var Kurt-Åke, Kenta, Friberg, Jansson, Klas och jag, Thomas

## Bilder från Bredaryd turen 2004

