



Läderhosen Tour 2009

Vi som var med på denna härliga resa var:

Tony Rejnes

Reidar Andersson

Magnus Jerneryd

Krister Andersson

Ulf Hellberg

Bosse Österberg

Pelle Kristiansen (text)



Dagsetapp 1 lördag 16 maj
Göteborg - Helsingör - Puttgarden - Hamburg



Som sig bör när vi skall färdas söderut så samlades på macken vid IKEA i Källered... en förväntansfull spänning kunde kännas i luften!
Nu skall det åkas hoj igen, och inte var som helst - utan till Alperna...
joddelaihoo!!



Färden på motorvägen söderut gick som smort, bara till att gasa på och njuta av solen som sken över Sverige!

Patentsmörgås med kaffe intogs på Hallandsås - mums!

Det märktes att hojarna drog mycket soppa när vi malde på i full takt.

Undertecknad trodde att det var fel på hojen när den plötsligt hosta och spotta på motorvägen, men inte då - bara att slå om till reserven.

Vi hade så bra fart att vi glömde kvar hälften av gänget vid färjeläget i Helsingborg, shit happens! ☺



När vi kom över till Danmark och väntade på resten av gänget tornade sig mörka moln upp över det danska landskapet, ja, ja - en biker skall väl tåla lite regn!
Men att köra på motorväg mellan lastbilar som sprutar vatten omkring sig skulle kunna få den bästa att lacka ur... men inte en MC-biker på väg mot Alperna!



När vi äntrade Tyskland via Puttgarden skingrades molnen igen, och med hojarna fyllda av ädla drycker från färjan så bar färden vidare ner mot Hamburg.
Väl framme i Hamburg så checkade vi in vid tågstationen.



Nu var vi hungriga och törstiga! Alldeles intill tågstationen hittade vi en mysig uteservering, där serverades dagens första kalla öl... gottigottgott!! Några åt wienersnitzel, andra åt spiegelsuppe... jäklar va gott med färsk sparris!!



Efter en del öl och jägermeister var det dags att flytta hojarna några meter till tågfärjan.



När vi skulle lasta hojarna på tåget så gick passagen till påkörningsrampen genom ett köpcentrum! Gissa om det var någon som brummade lite extra! Jodå... alle sammen!



Efter att rörelselarmet hade deaktiverats på hojarna så var det dags att släpa alla prylar ombord. Killarna på tåget gjorde sitt och spände fast hojarna på ett betryggande sätt. Skönt - nu kunde vi koppla av hojarna för idag.

Det åts chips och dracks whisky, och till alla våra grannars förtjusning så sjöng vi vår traditionella dryckessång:



Tullamore, tullamore, tullamore!!



Jäklar va de svängde!



Kupéerna var enkla med draperi för sovkojerna, men vad gör det en MC-biker! Just det ja... vi lärde oss i alla fall från våra grannar i sovvagnen att ett uttryck

är nationellt: Shhhhhhhh!!!!!!



Men vi kände alla att något fattades innan vi kunde sova denna natt... Aha!
Till slut fick vi alla höra Tony berätta en pömsig gonattsaga, go natt!



Dagsetapp 2 söndag 17 maj
München - Hotel Königssee/Tyskland

Denna morgon vaknade vi tidigt och hann med att dricka en kopp kaffe innan vi kom fram till tågstationen i München. Någon granne tittade lite surt på oss, en annan fick ett frispel och började tokgala som en tupp: Kuckelikuuuu!!!!



Någon var lite orolig för att farbror polisen skulle ha blåsk kontroll vid stationen, så vad göra? "Vi skickar ut Bosse för att reka läget"
Sagt och gjort, efter en stund kom Bosse tillbaks med två polisbilar efter sig!
Men - de hade annat viktigt för sig den dagen så det var bara att starta resan mot Alperna som syntes i fjärran.



Vi körde en liten bit på motorvägen från tåget innan vi käkade frukost på ett av många fantastiska fik längs vägen - man kunde få det mesta i matväg, nystekt omelett, färsk juice... en riktig lyxfrukost blev det!
Dagens körsträcka är inte så lång - bara runt 15mil

Denna dag hade undertecknads GPS bestämt sig för att spela ett riktigt spratt!
Hur kan man djävläs med ett gäng Bikers?
Jo - man leder dem upp för en smal, jäkligt brant väg, uppför, uppför, uppför...
smalare, smalare, halare, halare, sedan tar vägendjäveln slut!
Det var bara att vända så gott det gick med våra tunga hojar och masa sig ner igen.



Vi lyckades till slut ta oss ner för den branta vägen, de flesta på två hjul - några låste sig framhjulet för med skrapat krom som minne från denna strapats. Men alla klarade sig helskinnade och det kändes skönt.



Vädret blir varmare och varmare - dags att ta ur foder från byxa och jacka!



Dagens lunch intogs på "Der Festsaal" och bestod av Spiegelsuppe, en iskall öl och bröd.

Vår servitör denna dag var en lite butter herre som besvarade våra beställningar med "Jaa, jaa, jaa, jaa" Detta uttryck blev sedan ett av veckans favorituttryck oss emellan.





Vi hittade till slut fram till Hotel Königssee och då hade temperaturen stigit till 28 grader! Pust! Några ville åka vidare och besöka Bechtesgarden "Örnnästet" medan de flesta parkerade hojen för dagen och intog kylda drycker. Hotellet vi bodde på låg fantastiskt vid sjön Könissee.



Hotel Königssee var en av många ståtliga byggnader nere vid sjön



Vy från ett av hotellrummen



Goa gubbar lapar sol och njuter av livet



En skönhet som trafikerade sjön med turister

Dagsetapp 3 måndag 18 maj
Hotel Königssee - Hotel Villa Neve/Italien



Dagen började med moln... men solen dök upp efter en stunds körning!
Vi intog dagens gulachsuppe på "Alm Stubere Pafhöhe" som låg på 1273m höjd
över havet... stigningen hade börjat!





Väntans tider - vi är hungriga!

Efter dagens lunch far vi vidare uppåt. Vi passerar genom en tunnel som är 4km lång - efter tunneln möttes vi av ett mer vinterlikt landskap, nu blir det kallare.



Vi steg ytterligare uppåt - sedan bar det ner i virvlande serpentinvägar med tillhörande hårnålskurvor till Cortina-området.

När vi kom fram till Hotel Villa Neve serverades kalla öl av hotellets barnarbetare... 😊



På kvällen åt vi fantastiskt goda vedugnsbakade pizzor, och efter några öl vandrade vi hem i natten för att få en god natts sömn.



Dagsetapp 4 tisdag 19 maj
Hotel Villa Neve - Hotell Löffler/Sankt Moritz



Dagen etapp startade från hotellet, men slutade ganska snabbt på grund av att hälften av gubbarna inte hängde på.

Det visade sig att Kristers hoj inte ville starta efter ett ofrivilligt stopp.

Stendöd! Vad göra? Jo - en Norsk reset funkade och snart var vi på väg igen.

Denna etapp var resans längsta - 44mil lång.



Denna väg som bar uppför var starten till över 2000m höjd



Dagen soppa intogs vid "Edelweisshutte" på 2094m höjd - i snö!
Vi var inte ensamma där, bl.a så var där cyklister som tittade lite avundsjukt på oss när vi tuffade förbi med våra hojar.
Där träffade vi också en stolt ägare till en MZ(50 år gammal)



Nervägen bjöd på fantastiska serpentinvägar, armarna var fyllda av mjölksyra av allt svängande - wow vilken härlig tripp!
Det gick från kallt till c:a 25 grader på någon timma - snabba omslag!



Slutligen var vi nere i dalen igen och vi styrde vår kosa mot Sankt Moritz
Till slut var vi framme och vi parkerade hojarna efter en lång dagstur.



Vi fick parkera en liten bit från hotellet på grund av att gatan utanför hotellet var uppgrävd.

Dagsetapp 5 onsdag 20 maj
Heldag i Sankt Moritz



Vi åkte en kort etapp till Bernina Diavolezza som låg på 2093m höjd.
Där hittade vi en gondollift som tog oss till 2978m över havet



Vi hittade en badtunna på toppen - det hade varit häftigt att prova på!
Det fanns tyvärr ingen möjlighet att hyra skidor så här sent på säsongen, annars hade gärna undertecknad och flertalet passat på att köra några åk.



Är det gott - eller är det sketagott!?



Magnus och Tony vet vad en Biker vill ha på toppen av ett alpberg!



Reidar fann en fiffig lösning på kombinationen solglasögon/lösglasögon



Några tog av sig på överkroppen - jäklar va skönt tillsammans med en kall öl!
Senare på kvällen upptäckte de flesta att det hade varit bra med lite
solskyddsmedel - vi hade förvandlats till kräftor! ☺

Efter dagens tripp till Bernina Diavolezza, så väntade en promenad på stan med tillhörande kalla öl.



På kvällen åt vi kanongott kött friterat på täljsten. Extra kött och såser fick beställas in - en Biker är alltid hungrig!



Dagsetapp 6 torsdag 21 maj

Hotell Löffler - Atlas Posthotel/Garmisch-Partenkirchen

Dagen etapp gick i solens tecken, sträckan var bara 19mil och vi var framme redan vid 13.00. Vägarna var lite småslingriga och gick neråt.

På väg ner mötte vi tusentals Bikers, troligen på väg till någon träff. Passerade genom en 7km lång tunnel.



Dagens suppe intogs på Restaurant "See Eck" på väg ner från Sankt Moritz Kall och skummande god var ölen - som vanligt



Atlas Posthotel vackert utsmyckad



Äntligen framme! en kall öl satt som en smäck! Lite regnstänk kom - men vad gör det när vi satt och mös i skydd från vätan.

Reidar är lite sugen!



På kvällen åt vi på en anrik restaurang "Goldener Engel"
Somliga åt schweinaxel mit sauerkraut, det var bara såå gott!!



Ölen smakade lite konstigt så Tony sa till vår bastanta serveringsdam:
"Is it möglich that this beer is möglich?"
Trot eller ej - men nya öl kom in... ☺



Dagsetapp 7 fredag 22 maj
Atlas Posthotel - München



Idag var det en kort sträcka till München, vägen dit var platt och regnmolnen jagade oss. Det luktade svinpiss här och där så det var bara att gasa på för fullt! När vi kom fram så spenderade vi en del av dagen på "Deutsches Museum"



Vi lyckades undvika två störtregn under tiden vi var där, det gäller att planera!



På tågstationen träffade vi en spätta som skulle till ön Sylt för att träffa man och barn. Hon åkte hoj medan man och ungar tog sig dit med flyget - en till som fattat vikten av att njuta medan man tar sig från punkt A till B!



Dagsetapp 8 lördag 23 maj
Hamburg - Kiel



Vi startar från Hamburg med siktet inställt på Kiel.
Dagens tripp sker i strålande sol och snart är vi framme.



Lite mat och öl smakar finfint när vi väntar på att få köra ombord på båten som skall ta oss tillbaka till Göteborg.



Lite underhållning blir det på övre båtdäck när vi stävar ut mot Göteborg



Tack för denna gång alla goa gubbar! Resan var bara så skön som den kan bli med att gäng avslappnade och sköna Bikers!
Snart är det dags att planera nästa års resa - något att se fram emot!!