

URRESAN TILL SKOTTLAND 1998 06 04

Torsdag.

Vi möts vid Arendal kl.09,00. Alla utom Glenn Glavenhult, för han skulle åka med sin nyköpta HD ifrån ihop-plock-låda. Detta fungerade inte, som vi alla förstår.

Med på denna resa är vi som fick igång hojarna:

Michael Johansson, Thomas Olsson, Hans Friberg, Kurt-Åke Johansson, Peter Hallberg,

Kenth-Peter Norberg, Mats Olsson, Sture samt Brandmannen (jaha..).

Trånga hytter, men vi var dock bara två i varje, så det var hyfsat bra.

Fullt håll i gång hela kvällen och vi åt en jättegod middag som Peter bjöd på.

Vi kom inte i säng förrän 02, något berusade och glada.

Fredag.

Uppehåll i början men skurar senare. Åker A1 mot Edinburgh.

Kommer ifrån varandra på motorvägen och Sture får hjälp av vägassistans att få fart på Yamman.

Träffas alla vid The Castle och Peter och jag går till turistcentrum och får fina rum i Mayfair.

Besöker whisky museet samt får oss en välbehövlig paint.

Åker dubbeldäckare till centrum och äter världens största stekar på steakhouse på Queen Street.

Pubbrunda i vackra Edinburgh avslutar kvällen.

Lördag.

Efter en stabil frukost åker vi vid 10 i hällregn. Tittar på Highland Games. Det var kul trots vädret.

Via skyltar hittar vi en väldigt flott lantklubb, där vi är välkomna trots att vi är plaskvåta.

Åker sedan till Perth och bokar rum. Ställde motorcyklarna på led utanför.

Peter tappade sin hoj så det blev en dominoeffekt som gjorde att flera andra drogs med i fallet.

Mikaels Honda tog mest skada och spräckte helkåpan. Men det får vi ta itu med senare.

Åker vidare till Bed & Breakfast ställe utanför Perth. Det är pub i samma hus. Vilken tur!

Vissa blev hembjudna till en local guy som hade egen sprittillverkning.

Dom fick med ett smakprov till oss andra och det var nog menat till något annat än att dricka. Fy f-n.

Söndag.

Börjar resan till Dufftown i uppehåll. Underbara småvägar som leder oss fram till en god soppa i Pitlochery.

Vidare till Edradour, världens minsta destilleri, där vi får provsmaka och får en bra visning.

Köper House of Lords och Edradour. Regn med hagelinslag piggar upp den vidare resan.

Vi blir dyblöta trots regnkläder.

Framme i Dufftown hoppar Peter av hojen på ett sådant sätt att han tappar den och ramlar

på ryggen och har svårt att ta sig upp. Visiret är helt igenimmat. Benen flaxar.

Då slår folkhumorn till. Mikael tycker han liknar en nyckelpiga.

När vi senare frågade vad detta djur heter på engelska, blev det nästan ännu bättre: Lady Bird.

Som tur är får vi rum direkt på Fife Arms. Jättefint boende i typ radhus med schäfer som vaktar oss.

Trevligt värdpar. Två pubbar på detta ställe! På kvällen går vi till Glenfiddish Restaurang och äter fish and chips.

Ägaren, John MC Alpin, är en kul typ och han bjuder oss på whisky privat efter att puben stängt.

Får tips om en fin ort att besöka imorgon.

John ringer till puben i Pennan och bokar lunch för oss.







Måndag.

Regnar som bara den när vi startar mot Pennan. Otroligt vacker resa efter kusten med alla små fiskebyar.

Målet för resan var fantastiskt. Vilken by! Och vilken liten mysig pub!

Med massa kort efter filmen Local Hero som inspelades här. Äter shrimps och tar en pint.

Åker tillbaka till Dufftown via Strathisla där vi får en liten whiskyprovning. Bl.a. blandas

Chivas Regal till på detta destilleri.

Dagens incident blev att Friberg tankade hojen i en lutning.

När tanken var full tippade den över och bensin skvätte ut och plastbitar flög omkring.

Men den tog ingen större skada.

På kvällen hade vi bokat middag hos John. Det blev verkligen en middag att minnas.

3-rätters som innehöll allt. Vi blev proppmätta.

Peter bjöd. Vi skrev våra namn och rekommendation på restaurangens meny logotyp och

satte ut detta i fönstret. Hemma klockan 02 igen.

Tisdag.

Med risk för upprepning: det regnar idag med. Åker till Glenfidish Destilleri som ligger i Dufftown.

Fin visning med provsmakning.

Vid utfarten till stora vägen, händer det igen: Peter gör en ny Ladybird.

Åker vidare till Strathpeffer (rejäl felnavigering). Men det finns ju pub även där, så efter att ha festa och tjötat en stund kommer vi överens om att dra söderut i morgon.

Onsdag.

Idag är regnet iskallt. Åker efter Loch Ness på mycket vacker väg.

Friberg fiskar i sjön som han lovat, men Mats och Mikael badar inte, fastän dom också lovat!

Stannar till i Fort Williams på Ben Nevis Destillery och äter lunch soppa och köper whisky.

Kör genom Valley of Tears. Det mest imponerande jag sett med höga gröna berg som sluttade mot vägen.

Massa små bäckar och vattenfall bröt av.

Passerar Loch Lomond och Glasgow och hamnar till slut i Kilmarnoch där vi letar B&B i ett par timmar.

I regnet. Dagens Fribergare: Vad letar vi efter egentligen?

Till slut hittar vi ett motell med en hamburgerrestaurang utanför.

Med Scotlands tråkigaste personal. Inte ens Friberg kunde liva upp dom.

Tur att vi hade Ben Nevis och Cola.

Torsdag.

Tittade på Roman Museum vid Greenhead.

Otroligt att romarna var så här långt norrut och byggde murar mot dom vilda skottarna.

Drar vidare mot Newcastle. Hittar The Belgica Guest House på North Parade i Whitley Bay som har jättefina rum.

På kvällen pub och äter och dricker så mycket vi orkade.

Lite "sista natten med gänget känsla" blir det.

Fredag.

Åker i god tid till hamnen och båten går ½12. Äter fin middag ombord.

Peter bjuder. Samma små hytter, men vi somnar gott i hyfsad tid.

Lördag.

Färjan framme klockan 9 i Göteborg och efter att ha tackat av varandra, drar var och en till sitt.

Vilken härlig resa.

Detta måste vi göra om!!!

Text: KurtÅke